

email 14 september 2019

Lite tankar och kommentarer

Vi behöver inte fler sommarboende, utan fler årentruntare för att bibehålla ett levande samhälle, vi behöver inte fler bostadsrätter där man inte behöver vara skriven utan fler hyresrätter.

Johan Olsson Swanstein talar om Torekovs stadsbild, Torekov ska inte förvandlas till en ministad, högsta tillåtna höjd på hus två våningar. Torekov är en by, bykänslan behöver värnas och aktivt försvaras.

Bygg inte för stora privatbostäder, dvs max antal kvm byggnad per tomt.

Inga bostäder i Gropen, förvandla istället skolans område till ett levande bostadsområde, trygghetsboende, vanliga lägenheter, bibliotek, möjlighet att låna sitta och arbeta från biblioteket, dvs ett "kontorsrum" för utlån som också kan användas som samlingslokal, kanske till och med någon skolform som jag läst att det finns idéer om.

När skolan försvinner, var ska biblioteket ta vägen? Vad kommer att hända med marken, vad tänker politikerna?

Inga fler pooltillstånd. Vårt dricksvatten ska användas klokt, bada i havet, vi slipper då också all den rening från klor, brom som är nödvändig när alla pooler töms.

Byn skulle bli finare med fina lyktstolpar!

Uppdatera bevarandeplanen, vad har hänt sen den gjordes? När har man frångått den och varför? Ställa politiker och tjänstemän till svars. Det kanske inte var deras beslut, men det som hänt behöver synliggöras och misstag erkännas. Nya misstag undvikas?

Behåll Magasinet i kommunal ägo!!!!!! Viktigt att detta hus som är så centralt i byns historia och i hamnen inte bara "dör" genom att stå tomt större delen av året, eller endast innehålla kommersiell verksamhet.

Förtätning inom tomter är som andra påpekat ett problem när det gäller vatten avrinning och vatten ner till grundvattnet. Avloppssystemet belastas hårt. Detta håller ju också asfalt och stenläggning.

Behåll grönytor som finns! Viktigt för karaktären av byn och för oss som bor här. Särskilt tänker jag nu på den härliga tunnel av träd vi har från skolan till Lugnet, underbar året om!

Behåll byns särart. Exploatera inte bort charmen. Och byn kan inte svälja hur många turister som helst, inget självändamål. Vi ska inte anpassa oss efter ev maxtoppar. Byn måste få fortsätta kännas liten.

Vi som bor här behöver fortsatt känna oss stolta och glada över vår by. Inte undanträngda av turister, utan vilja kunna välkomna dem.

Vad vill Torekov associeras med? Natur? Kultur? Kulturhistoria? Festande? Vem vill vi locka hit, för vad?

Förslaget om 30 i hela byn låter klokt, åtminstone sommartid som i Båstad.

Inga nya parkeringar, skylta de som finns bättre. Bättre några bilar på fel ställe än fula ödeparkeringar 48 veckor om året.

Bilfri hamnplan! Tillsätt en grupp att utarbeta förslag på dess framtida möjligheter.

Grönsaksståndet som vi glädjande nog har nära ICA ska vi värna om, står bra där!

Dra ner på öppettiderna för restaurangerna till lämpliga tider för ett normalt liv. Tex 24.

Behåll hamnen som hamn! Kommers i alla bodar tar bort hamnkänslan. För shopping finns det andra ställen.

Förslaget att flytta servicekajen till Nannybryggan låter klok.